

ΓΝΩΜΗ

ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΠΟΥΤΙΝΑΣ
Αντιπεριφερειάρχης
Τουρισμού - Πολιτισμού
Θεσσαλίας



Θεσσαλία και θεματικός τουρισμός

Η ΘΕΣΣΑΛΙΑ αποτελεί έναν προορισμό απaráμιλλης φυσικής ομορφιάς με τον θεματικό τουρισμό να «καρποφορεί» και να αποτελεί ένα μοναδικό συγκριτικό πλεονέκτημα της περιοχής. Σε όλη την Περιφέρεια οι ξενοδοχειακές κλίνες κυμαίνονται στις 55.000, όπου την τελευταία δεκαετία τα καταλύματα αυξήθηκαν κατά 4% περίπου, ενώ διαθέτει δύο αεροδρόμια για να εξυπηρετεί τους επισκέπτες της Θεσσαλίας. Τα κίνητρα που δίνονται από την Περιφέρεια Θεσσαλίας, με περιφερειάρχη τον Κώστα Αγοραστό, είναι εξαιρετικά ελκυστικά για την αύξηση της δυναμικότητας, με ποσοστά επιδότησης που αγγίζουν το 70%, καθώς και κίνητρα για κατασκευή νέων ξενοδοχειακών μονάδων υψηλών παροχών υπηρεσιών. Μία από τις στρατηγικές της Περιφέρειας αποτελεί η περαιτέρω ενίσχυση των υπαρχουσών κλινών με την επιμήκυνση της περιόδου. Μία τέτοια συνθήκη βοηθά σαφώς να αυξάνεται ο συνολικός κύκλος εργασιών των ξενοδοχειακών επιχειρήσεων. Στο συγκεκριμένο «επίτευγμα» αξιοσημείωτη ήταν και η συνεργασία των εμπλεκόμενων φορέων, καθώς και των διαφόρων επιχειρήσεων που σχετίζονται άμεσα με τον τουρισμό. Μία κίνηση που η Περιφέρεια Θεσσαλίας πέτυχε με εξαιρετικά θετικό πρόσημο. Η μέση ημερήσια δαπάνη αυξήθηκε ανά επισκέπτη σε ποσοστό 12%, όταν γενικά στη χώρα η αύξηση ήταν 8%. Από πλευράς μας, ως περιφε-

ρειακή Αρχή, με στοχευμένη προβολή των τουριστικών προορισμών σε ηλικιακές κατηγορίες συγκεκριμένων χωρών-στόχων και με τη συνδρομή των φορέων του τουρισμού στη Θεσσαλία, καταφέραμε επίσης την επιμήκυνση της περιόδου σε ορισμένους προορισμούς. Στόχος μας είναι ο ποιοτικός θεματικός τουρισμός, ο οποίος αποτελεί και το συγκριτικό μας πλεονέκτημα. Εργαζόμαστε μεθοδικά για την προβολή και προώθηση του οικοτουρισμού, του προσβάσιμου τουρισμού, του καταδυτικού τουρισμού, του γαστρονομικού τουρισμού, του περιπατητικού τουρισμού, καθώς και του γεωτουρισμού.

ΕΧΟΥΜΕ ως δεδομένο ότι οι υποδομές του οδικού δικτύου μας έχουν βελτιωθεί και συνεχίζουν να βελτιώνονται. Παράλληλα, έχουμε ήδη ξεκινήσει μια έρευνα για το αεροδρόμιο της Ν. Αγχιάλου, ώστε μέσα από ένα ολοκληρωμένο πλάνο σχέδιο προβολής αυτού και δράσεις προσέλκυσης πτήσεων σε επιδοτούμενες άγονες γραμμές να καταστεί πύλη εισόδου της Περιφέρειας. Βραχυπρόθεσμα σχεδιάζουμε δράσεις ανάδειξης του οικοτουρισμού, οι οποίες περιλαμβάνουν χαρτογράφηση και ένταξη των μονοπατιών σε αναγνωρισμένα και πιστοποιημένα ευρωπαϊκά δίκτυα, δημιουργία παρατηρητηρίων στη λίμνη Κάρλα για την ανάπτυξη του birdwatching, καθώς και

δράσεις για καταδυτικό τουρισμό, όπως προβολή και προώθηση του μεγαλύτερου και αρχαιότερου δικτύου υποβρύχιων μουσείων που διαθέτει η χώρα μας. Οσον αφορά στον προσβάσιμο τουρισμό, σχεδιάζουμε την ανάπτυξη και βελτίωση των υποδομών προσβασιμότητας και παροχών σε ΑμεΑ, άτομα με κινητική αναπηρία και περιορισμένη κινητικότητα, ή άτομα με περιορισμένη όραση, την επέκταση των εγκαταστάσεων συστημάτων αυτόνομης πρόσβασης (σύστημα seatrack), την επέκταση του δικτύου παραλιών προσβάσιμων για ΑμεΑ. Επίσης, ευρύτερες παρεμβάσεις στις παραθαλάσσιες υποδομές ώστε αρκετές παραλίες του προορισμού να ενταχθούν στο χάρτη Προσβάσιμου Τουρισμού (Accessible Tourism).

ΣΧΕΤΙΚΑ με τη γαστρονομία της περιοχής, στη στρατηγική μας εργαλειοθήκη βρίσκεται η ανάπτυξη ολοκληρωμένου και υψηλού επιπέδου εμπειριών γαστρονομικού τουρισμού, η δημιουργία γαστρονομικής ταυτότητας και η προώθηση του γαστρονομικού brand και της γαστρονομικής εμπειρίας στον προορισμό της Θεσσαλίας. Το μέλλον για τον τουρισμό στη Θεσσαλία διαγράφεται ευοίωνα. Είμαστε η περιφερειακή Αρχή που με τον περιφερειάρχη μας, Κώστα Αγοραστό, βάλαμε τη Θεσσαλία στον τουριστικό χάρτη.

«Στιγμές» που γράφουν Ιστορία...

ΠΙΣΤΕΥΕ ότι το αγέλαστο πρόσωπό του στην «επίσημη» φωτογραφία, μετά την ορκωμοσία της χούντας, θα ερμηνευόταν από τους πολίτες, τις Ενοπλες Δυνάμεις, το διπλωματικό σώμα, τις ξένες κυβερνήσεις ως έκφραση της απόλυτης δυσареσκειάς του για το πραξικόπημα, το πρωί της 21ης Απριλίου 1967; Κι όμως, σχεδόν με παιδική αφέλεια, ο τέως βασιλεύς των Ελλήνων, Κωνσταντίνος -που έκλεισε τα μάτια

του στη χώρα που γεννήθηκε κι αγάπησε- επέμενε, ως το τέλος, ότι αυτή η φωτογραφία -με τη διπλή ερμηνεία που προκαλεί- ήταν ο δικός του αψευδής μάρτυρας για τον εξαναγκασμό του να αποδεχθεί την ορκωμοσία τους «για να μην περιέλθει η Ελλάδα στο χάος». Ο Π. Κανελλόπουλος, τον οποίο ζήτησε και είδε κρατούμενο στο Πεντάγωνο, του είχε πει «να τους συλλάβετε», αλλά ποιος να συλλάβει ποιον, όταν η αυλή του Πενταγώνου ήταν γεμάτη από τους κινηματίες...

ΤΗΝ ΕΠΤΑΕΤΗ επικίνδυνη παραμονή της Ελλάδας κάτω από τη σκληρή στρατοκρατία εμμονικών, ανεγκέφαλων, κουμμουνιστοφάγων συ-

ΠΡΩΤΑ Ο ΠΟΛΙΤΗΣ

ANNA ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΡΕΑ
apanagiotaarea
@e-typos.com



ξένων συμφερόντων οι πολίτες της την ανέγραψαν στον εικοσιεπτάχρονο Κωνσταντίνο. Η αποτυχία του κινήματος της 13ης Δεκεμβρίου 1968 ήταν, ουσιαστικά, ο επίλογος της βασιλείας στην Ελλάδα. Η αλήθεια ήταν ότι χάθηκε το momentum δύο φορές. Την πρώτη, στο Τατόι. Για να δεχθεί τους πρωταίτιους της χούντας, τους ζητήθηκε να αφήσουν, υποχρεωτικά, τα όπλα τους για να περάσουν μέσα. Η δεύτερη, όταν ο μεν στόλος απέπλευσε στο Αιγαίο για προγραμματισμένες ασκήσεις, οι δε αξιωματικοί -κάποιοι από αυτούς που στις 23 Μαΐου 1973 έκαναν το «Κίνημα του Ναυτικού»- περίμεναν την άφιξη του στη Σούδα, για να αναγγείλει την επανάσταση του Βασιλικού Ναυτικού. Εκείνος, την τελευταία στιγμή, προτίμησε την Αλεξανδρούπολη...

ΕΧΟΥΝ σημασία όλα αυτά; Ανήκουν ήδη στη σύγχρονη ιστορία του και θα αποτιμηθούν δεόντως. Η πληγή που χαίνει και ματώνει ακόμη είναι ότι η Κύπρος πλήρωσε δυσβάσταχτο και αποτρόπαιο τίμημα. Η Τουρκία εφάρμοσε το σχέδιο που ετοίμαζε από καιρό για να διχοτομήσει την Κύπρο. Στις ανώμαλες περιόδους, η Ελλάδα πάντα πλήρωνε «παράπλευρες» απώλειες, που ήταν ανυπολόγιστες.

Η ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ είναι ότι στα Βαλκάνια οι βασιλείες ατύχησαν. Ιδίως με την επιβολή της Σοβιετίας που έκανε τις βαλκανικές χώρες -και όχι μόνον- δορυφόρους της, πλην της Ελλάδας. Η βασιλεία στην Ελλάδα επιβίωσε όσο δεν απαξιώνονταν οι κυβερνήσεις. Αν ίσως δεν είχε πεθάνει στα 62 του χρόνια ο βασιλεύς Παύλος, τα πολιτικά πράγματα να είχαν εξελιχθεί διαφορετικά, λόγω της μακράς πολιτικής εμπειρίας του. Αλλά με το «αν» και το «ίσως» δεν γράφεται η Ιστορία. Η γραφή της είναι αμείλικτα σκληρή για τους πτημένους που δεν συνειδητοποιήσαν «τη στιγμή» που έγερνε η πλάστιγγα προς το μέρος τους. Αυτές «τις στιγμές» έχασε ο τέως βασιλεύς. Η Ελλάδα, μετά από μισό αιώνα Κοινοβουλευτικής Δημοκρατίας, τον δέχεται φιλόξενα να αναπαυθεί δίπλα στους προγόνους του.



ΚΑΜΠΑΝΙΕΣ
ΠΡΟΒΟΛΗΣ, ΕΡΓΑ,
ΕΠΙΔΟΤΗΣΕΙΣ
ΚΑΙ ΚΙΝΗΤΡΑ ΓΙΑ
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ

ΓΝΩΜΗ

ΘΕΟΔΟΥΛΟΣ ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
Δημοσιογράφος, εκδότης
του περιοδικού «Plan Be»



Ψήφος στο Εθνικό Σύστημα Υγείας

ΑΝ ΨΑΧΝΟΥΜΕ για μεγάλα έργα που θα αλλάξουν τη ζωή των πολιτών προς το καλύτερο, πέραν των αναπτυξιακών - επενδυτικών, που θα δώσουν θέσεις εργασίας και θα φέρουν ζεστό χρήμα, το μεγαλύτερο έργο στο οποίο θα πρέπει να επικεντρωθεί η κυβέρνηση είναι το Εθνικό Σύστημα Υγείας. «Εθνικό Σύστημα Ασθενείας» χαρακτηρίζεται εδώ και πολλά χρόνια, «γίγαντας με πήλινα πόδια» και άλλα πολλά, αλλά σημασία δεν έχουν οι έξυπνες φράσεις και παρομοιώσεις που αποδίδονται σε αυτό, όσο η άμεση και έμμεση αναγνώριση των προβλημάτων του από όλους εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Αν θέλουμε, λοιπόν, να αλλάξουμε τη ζωή των πολιτών προς το καλύτερο, πρέπει να επενδύσουμε στην Υγεία και σε ένα ΕΣΥ που να μας παρέχει τις υπηρεσίες και την ασφάλεια που τόσο έχουμε ανάγκη. Τα προβλήματα του συστήματος που αναδεικνύονται κατά

καιρούς λόγω επικαιρότητας, όπως το πρόσφατο παράδειγμα με τις ελλείψεις σε παιδιατρικές ΜΕΘ, δεν προσέκυραν τη δεδομένη στιγμή. Τα περισσότερα είναι χρόνια, πολλά από αυτά και επικίνδυνα, βαλτώνουν και ταλαιπωρούν όχι μόνο τους πολίτες, αλλά και το εξασθενημένο προσωπικό των δημόσιων νοσοκομείων.

Η ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ έχει δρομολογήσει ένα «λίφτινγκ» των δημόσιων υποδομών, κάτι που χρειάζεται επειγόντως, ειδικά στις περιπτώσεις κάποιων νοσοκομείων τα οποία είναι τόσο παραμελημένα, σχεδόν ξεχασμένα, που νομίζεις ότι θα πέσουν οι τοίχοι να σε πλακώσουν. Ωστόσο, όσο κι αν η εικόνα μετράει, οι πιο ουσιαστικές αλλαγές που πρέπει να γίνουν στο ΕΣΥ αφορούν στην ενίσχυσή του με προσωπικό. Αυτό, εκτός από προσλήψεις, σημαίνει και τον ανασχεδιασμό του υγειονομικού χάρτη της χώρας ώστε να καλύ-

πτονται οι πραγματικές ανάγκες της κάθε περιοχής και να μην παρατηρείται το παράδοξο των πολλών μεν, υπολειμματοειδών δε δομών σε μικρές αποστάσεις. Το Γραφείο Παραπόνων στα νοσοκομεία, που επανεκκινεί η κυβέρνηση, είναι σημαντικό, γιατί οι πολίτες πρέπει να νιώθουν ότι μπορούν να απευθυνθούν κάπου όταν ταλαιπωρούνται. Μεγαλύτερη σημασία, όμως, έχει τα παράπονα αυτά να «πιάνουν τόπο». Να υπάρχουν άμεσες παρεμβάσεις και επίλυση προβλημάτων. Πάνω-κάτω, όλοι γνωρίζουμε τι θα αναφέρουν οι πολίτες: «δεν μ' έχει δει ακόμη γιατρός», «ο δικός μου άνθρωπος είναι σε ράντζο», «η αναμονή για χειρουργείο είναι τεράστια» κ.λπ.

ΑΠΟ τη στιγμή, λοιπόν, που γνωρίζουμε τα βασικά προβλήματα, ας ξεκινήσουμε από εκεί κι ας επενδύσουμε ουσιαστικά στο κομμάτι αυτό.



ΟΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΤΟ
ΕΣΥ ΒΕΛΤΙΩΝΟΥΝ ΤΗ
ΖΩΗ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ