



Αρχοντούλα Μητρονάτσιου, κάτοικος Καλαμπάκας

Εγώ είμαι δασκάλα στο 3^ο Δημοτικό Σχολείο Καλαμπάκας, και έτσι πολύ απλά και ταπεινά θα σας πω τη γνώμη μου.

Είτε σε κάποιους αρέσει, είτε όχι ο τουρισμός στην περιοχή μας είναι θρησκευτικός. Δηλαδή από τους 100 επισκέπτες, οι 90 θα έρθουν για ν' ανάψουν ένα κεράκι, να προσευχηθούν στα Μετέωρα, και οι 10 θα έρθουν να αναρριχηθούν.

Λοιπόν, πρέπει, νομίζω, να σκεφθούμε λογικά. Εγώ τον κ. Μητρονάτσιο, που μίλησε πριν, τον έχω ξάδερφο, πρώτο, και τον αγαπώ πάρα πολύ και τον σέβομαι, αλλά πρέπει ν' είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί.

Δεν θα κάνουμε από πού θέλουν οι 10 και θα διώξουμε τους 90 από τον τόπο μας και από την περιφέρειά μας και απ' όλο τον κόσμο.

Πρέπει λίγο να εστιάσουμε στον ανθρώπινο παράγοντα. Τα μοναστήρια δεν είναι τοίχοι ξεροί. Τα μοναστήρια μέσα έχουν ανθρώπους. Αν οι μοναχοί φύγουν απ' τα Μετέωρα -έχουν ήδη πάρα πολύ πιεστεί από το γενικότερο τουρισμό που υπάρχει στην περιοχή μας. Διότι, κακά τα ψέματα, αν συναναστρέφεστε με μοναχούς και ξέρετε, θέλουν ησυχία, για να προσεύχονται και για όλα αυτά. Παρ' όλα αυτά αφιερώνουν πάρα πολλές ώρες την ημέρα για να έρχονται οι επισκέπτες απ' όλο τον κόσμο (...)

Εγώ αγαπώ και τους αναρριχητές και τους μοναχούς.

Λοιπόν, ποιο είναι το συμφέρον για όλους μας, νομίζω αυτή τη συγκεκριμένη στιγμή, που είναι ιστορική: πρέπει να συνεργαστούμε, να πάνε να μιλήσουν με τους μοναχούς, τα σημεία που δεν τους ενοχλούνε, γιατί αν οι μοναχοί φύγουν από τα Μετέωρα, για τους δικούς τους πνευματικούς λόγους, και μείνουν έρημα όλα αυτά που έχουν φτιάξει εκεί πάνω, τα οποία τα έχουν αυτοί αναστυλώσει, αν οι μοναχοί φύγουνε, τα Μετέωρα θα παρακμάσουν. Είτε μας αρέσει, είτε όχι.

Πρέπει, λοιπόν, να τους σεβαστούμε, και να πάμε δίπλα τους και όχι απέναντί τους και να συζητήσουμε μαζί τους. Ποιους βράχους μας επιτρέπουν να πάρουμε; Αυτούς. Τελεία και παύλα. Και να μην φέρουμε καμία αντίρρηση.